



Nee hoor ik ben Nederlander
gewoon geboren in Vlaardingen
Vlaardingen ook de stad van de Palestijnen
net zo als Nablus de stad van mij is

Nablus waar ik naar school ging
Nablus waar ik dus woonde
tot de Intifada ofwel afscheiding
tot Israël nog meer land in pikte

Wat was Palestina toen een mooi land
en wat was Nablus een mooie stad
Ja was! Nu is alles verstedelijkt
logisch omdat vluchtelingen ook moeten wonen

Nu kan je niet meer naar de put van Jozef
en het asfalt is kapot geschoten
waar vroeger de meloenen groeide staan nu huizen
en waar ik vroeger liep is het niet meer veilig

En wat er nu gebeurde, wat de Hamas heeft gedaan
dat kan echt niet en dat zal bestraft moeten worden
het zal opgekropte woede zijn van jaren onrecht
land kopen mag wel maar pikken niet

En de bevolking dan?
de Palestijnen betalen gewoon met sjekel
en Israëlieten kopen de producten van de Palestijnen
dus waar ligt het aan?

Kortgeleden was Ramsey Nasr op televisie
en hij verwoorde het nog beter
voor wie het niet gezien heeft, kijk dan even terug.

[Ramsey Nasr: 'Kennen we de naam van
elk Palestijns slachtoffer?' - BNNVARA](#)

